

...η Δέσποινα και ο Θεοδόσης, τα “Αγγελικά μας Παιδιά”, στην πιο όμορφη ηλικία τους αναμετρήθηκαν με το θεριό που λέγεται καρκίνος...

...οι μάχες τους πολλές μα ποτέ δεν κατέθεταν τα όπλα...

...συνέχιζαν, παράλληλα με τον αγώνα τους, την εφηβική τους καθημερινότητα στο σχολείο, στις δραστηριότητες, στις παρέες...

...ώσπου ξαφνικά βρέθηκε στο δρόμο τους αυτός για τον οποίον μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια πολλοί...και σπουδαίοι και τρανοί...

...τον συναντούσε κανείς σε ιατρικά κέντρα και κλινικές, όπου αντιμετώπιζονταν ως “διακεκριμένος ιατρός” και “επιστήμονας”...

... έπεισε τους γονείς ότι τα παιδιά θα γιατρευτούν, γιατί ήταν “εξαιρετικός γιατρός και μοναδικός στο είδος”...

...και τους κατέστησε πειθήνια όργανά του...

...οι γονείς έκαναν ό,τι τους έλεγε...

...πείστηκαν πως έπρεπε να διακόψουν τις θεραπείες στις οποίες υποβάλλονταν τα παιδιά...

...και αυτό έκαναν...με ολέθριες συνέπειες...η αρχή του τέλους μόλις είχε ξεκινήσει...

...έδινε στα παιδιά φάρμακα που ήταν δηλητήρια...

...ταλαιπωρούσε και σακάτευε το κορμί τους με τις υπό έγκριση “θεραπείες”, τις προερχόμενες από ερευνητικά κέντρα της Ελβετίας που στοίχισαν μερικές χιλιάδες ευρώ...τόσο κοστολόγησε τις ζωές των δύο παιδιών...των παιδιών μας...

...αποδυνάμωνε το ψυχικό τους σθένος...το ρήμαζε...

...χαιρόταν με την αγωνία των γονιών και τον μαρασμό των παιδιών...

...γνώριζε και ήξερε ότι τα οδηγεί στον θάνατο...

...δεν σταματούσε μέχρι να πετύχει τον σκοπό του...μέχρι που τον πέτυχε...

...τα παιδιά έφυγαν από τα χέρια του με τρόπο βασανιστικό...

Ο Θεοδόσης και η Δέσποινα έδωσαν δύναμη στους γονείς τους να αναμετρηθούν μαζί του

...είχε μόλις ξεκινήσει η αρχή του δικού του τέλους...του τέλους της εγκληματικής του δράσης...

...τα “αγγελικά τους μηνύματα” έφεραν στο δρόμο τους μία αστυνόμο και μια ολόκληρη ομάδα που τους έδωσαν όρκο ότι θα τον συλλάβουν...και το έκαναν...

... μπήκε στην φυλακή και θα δικαστεί ενώπιον Θεού και ανθρώπων ...

... “ **ήταν ετοιμοθάνατα**” δήλωνε κυνικά ενώπιον του ανακριτή...

...Τα δυο παιδιά σταμάτησαν τον σταμάτησαν...

...ποτέ ξανά δε θα πουλήσει ψεύτικες ελπίδες σκορπίζοντας τον τρόπο και το θάνατο...

...Τα δυο παιδιά, η Δέσποινα και ο Θεοδόσης, είναι αυτά και μόνο αυτά, που νίκησαν το κακό...

*“Υπάρχει στον κόσμο τούτον ένας μυστικός νόμος,
αν δεν υπήρχε,
ο κόσμος θα' ταν από χιλιάδες χρόνια χαμένος
σκληρός και απαραβίαστος:
το κακό πάντα στην αρχή θριαμβεύει
και πάντα στο τέλος νικιέται”* N. Καζαντάκης

Οι γονείς της Δέσποινας και του Θεοδόση